

Kårens historia

Vill du veta mer ingående om scoutkårens verksamhet så finns det Verksamhetsberättelser från 2009 och framåt, på scoutkårens hemsida.

Scoutkår bildas i Stora Levene

Scoutkåren startade 1931 i dåvarande IOGTs scoutförbund.

Efter att scoutkåren varit vilande några år återupptogs scoutverksamheten 1954.

Ledare vid återstarten var Börje Larsson, Alf-Ingvar Svensson, Åke Samuelsson, Alf Askerfors, Bele Axelsson och Bernt Hermansson.

Ledarteamet började med sex pojkar – Jan-Inge Askerfors, Mats Gustafsson, Carl-Olof Helgesson, Kenneth Karlsson, Mats Tengström, Sten-Yngve Wernebratt – i en elitpatrull som skulle bilda stommen till en patrullscoutavdelning. Pojkarna utbildades till blivande patrulledare och vice patrulledare.

1955 var dessa pojkar mogna att ta emot ytterligare ett 20-tal scouter och det året började Charlie som scout.

Scoutmötena hölls först i Ordenshusets lilla sal och senare scoutlokalen i källaren, som för övrigt är helt och hållet handgrävd, betydligt senare kunde invigas.

Efter bara tre, fyra år flyttade de flesta av ledarna från Stora Levene och det uppstod akut ledarbrist. Eftersom Charlie tyckte detta med scouting var så spännande så tog han på sig ledarrollen trots bara sexton år ung. Börje Larsson som då flyttat till Lidköping stöttade scoutverksamheten några år lite sporadiskt.

Bingospel

I början av sextiotalet blev Bingospel en "fluga" i Stora Levene och Idrottsklubben som hyrde spelokal i Ordenshuset var till slut också tvungna att ta till scoutlokalen i källaren som spelokal.

Vad vi scouter tyckte brydde sig ingen om och till slut var vi så uttråkade av allt möblemang som stod framme och av alla markeringsbrickor som låg utspridda överallt. Scouternas protester brydde sig ingen om utan starka krafter inom Logen Salem förklarade med myndig stämma att hyresintäkter gick före scoutkårens ungdomsverksamhet.

Skogstorpet

1967 – Nu får det vara nog – nu ska vi ha en egen scoutlokal. Dåvarande scoutledare letade med ljus och lykta efter någon lokal eller helst ett eget torp eller

liknande. Flera kontakter togs med "torpägare" i såväl Baljered, Adelsåsen och Kronogården.

Men till slut blev det Ulla och Bertil Haraldsson som upplät ett uthus beläget på sin tomt, tills vidare, så länge de hade barn med i scouterna.

Stugan var alldeles perfekt för dåvarande verksamhet som bara inrymde en patrullscoutavdelning. Nuvarande grannbebyggelse fanns inte så det var ett "torp i skogen".

Uthuset döptes till Skogstorpet och scouterna själva, med överseende av Ulla och Bertil, snickrade och målade för att få en trivsamt scoutstuga att vara i. Svårare jobb som mattläggning etc. hjälpte scoutföräldrar till med. Ytterligare några smärre ombyggnader och renoveringar har genomförts under årens lopp.

Ser man tillbaka är det åtskilliga ungdomar som fått sina scoutupplevelser i och omkring "Skogstorpet".

Historia år för år

1931 Scoutkåren registrerades som IOGT-scoutkår nr 48 vilket gör kåren till en av länets äldsta scoutkårer.

1954 Vilande scoutkåren återuppstår.

1960 Charlie gick ledarutbildningen LDK på Sötåsen.

1961 Sommarläger på Vänersnäs.

1962 Kretstävling i Stora Levene.

1963 Äventyr på Halleberg och vandring runt Hallsjön.

1964 Pingsthajk på Långeberget.

1965 Några av kårens ledare besöker Rover Moot i Tiveden som gäster.

1966 Distriktsläger i Tiveden. Sibban och Charlie deltog som funktionärer. Som nygift ungt par placerades de i respektive flick- och pojkbyn, då man fortfarande skilde flickor och pojkar åt på läger och i övrig verksamhet.

1967 Scoutverksamheten på topp och utgående kassabehållningen var 195:23kr.

Öppen verksamhet ordnades som bordtennisturnering i skolans pingislokal.

Sommarens läger var på Margaretebergs Egendom, Rackeby.

1968 20 september flyttade scoutkåren in i Skogstorpet.

1969 Seniorscouter fristående från kårarbetet – den stora frågan?

1970 Seniorscoutlag bildades i scoutkåren. Anders Ehn genomförde sin tuffa I-klass-hajk.

1971 Flickor bjuds in att delta i pojkscoutkårens verksamhet. Angelica Haraldsson, Berit Kauppinen, Marita Carlsson och Ewy-Anne Karlsson nappade på erbjudandet och blev pionjärer som utbildades av Sibban Andersson.

1972 Pojkscoutkåren ombildades till s.k. samkår med både flickor och pojkar. Patrullerna utökades från två till fyra stycken.

1973 Juniorscoutverksamhet, åk 4-5 startade.

Namntävling utlystes för att finna något fyndigt namn till scoutkårens seniorscoutlag. Maritha Carlsson bidrog med det vinnande namnet LEVENÉSERNA.

1975 Två canadensiska scouter i Home Hospitality i Levene i veckan före Världsjamboreen i Norge startade.

Detta var året då Levene kyrkklockor ringde på en tid de aldrig tidigare eller senare har ringt. Kunde det berott på "fingerfärdiga" canadascouter?

Några levenescouter gästade Världsjamboreen "Fem fingrar – en hand" utanför Lillehammer i Norge.

1976 Patrullscouttävlingarna Midvinterkampen, Marskatten, Aprilnarren, Septemberelden, Oktobermörker och Novemberstigen infördes på patrullscoutavdelningen.

1977 Angelica Haraldsson och Berit Kauppinen utnämndes till scoutledare. Scoutkåren har två miniorscoutavdelningar.

Kassan har vuxit till 2 440:02 kronor.

1978 Tolv scouter från kåren var med vid invignings- respektive avslutningsceremonin som flagghissare/flagghalare vid 5-dagars-orienteringen O-ringen i Axvall.

Miniläger vid Badsjön i PR-syfte.

Scoutkårens ledare ställde upp som fritidsledare vid den föreningsdrivna Fritidsgården i Levene.

Juniorscouterna uppmanade Leveneborna att slänga skräp i härför uppsatta papperskorgar. Karta över befintliga papperskorgar sattes upp på anslagstavlan. Angelica tog över ordförandeposten efter Charlie som av sagt sig omval.

1979 Levenescouter deltog i Dalajamb. Ett internationellt alternativjamboree på grund av oroligheter i ordinarie arrangörsländ. Ett mycket lyckat läger med 3 500 deltagare från 16 länder. 13 levenescouter bildade, tillsammans med övriga

deltagande NSF-scouters från Skaraborg, en egen by med Sibban som byfogde.

1980 Scouterna och Levene Intresseförening satte upp fågelholkar på Levene Äng.

Fyra nummer av scoutkårens egen tidning "LEVENÉSBLADET" gavs ut.

Angelica lämnar ordförandeposten och Sibban tillträder.

1981 Annika Andersson, Sibban Andersson och Angelica Haraldsson gick

Treklöver-Giwell-utbildningen (scoutrörelsens högsta ledarutbildning).

1982 30-talet scouter med familjer deltog i Scouternas dag på Kolmårdens djurpark.

Charlie gick Treklöver-Gilwellutbildningen.

Håkan Björkälvs utnämndes till scoutledare.

1983 Junior- och patrullscouter på distriktsläger på Metzakodu, Mullsjö.

Birgitta Andersson i par med Anna Granberg, Axevalla scoutkår genomför Explorer Belt i Tyskland. De klarar av uppgiften med 20 milavandringen utan några större problem.

Föräldrascouting startade med patrull Bävern.

De intresserade från starten var Anita Brander, Sture Carlén, Bengt Ehn, Kristina Kvistegården, Barbro Möller, Rune Svantesson, Bengt och Marie Svensson.

På programmet stod bl.a. kanotpaddling, orientering och Tivedenvandring.

I biblioteket visade scoutkåren upp en utställning som speglade de 30 åren som gått sedan återstarten 1954.

1984 Föräldrascouterna var tillsammans med några scoutledare på hajk med övernattnings vid Hallsjön på Halleberg.

1985 Förbundsläger Tived 85. Tillsammans med levenescouterna bodde och verkade åtta grekiska pojkscouters.

Efter lägret tog levenescouterernas familjer med sig de utländska gästerna på en veckas Home Hospitality.

Scoutkåren sålde Förstamajblommor för första gången direkt åt Levene Förstamajblommekommitté.

1986 Susanne Andersson i par med Helena Frid, Skarstad gick Explorer Belt i norra Italiens alper.

Scoutkåren med sina 101 medlemmar blir distriktets största scoutkår.

Sibban Andersson får Gustaf Adolfsmärket (GA-märket) för förtjänstfullt scoutarbete på distrikts- och förbundsplan.

1987 Ett glatt gäng återvände hem från scoutbesöket i Grekland. Anders Arthursson, Anna Augustsson, Annika Arthursson, Sören Johansson, Sibban Andersson, Jenny Senelius, Mona Gustavsson. Pernilla Ehn, Susanne Andersson. Resan företogs med tåg och det innebar även att ett par dagar spenderades i Budapest. Hela resan gick bra och de grekiska scouterna visade sin gästfrihet. Enda missödet blev vid hemresan och efter 65 timmar med tåg hamnade gänget i Skövde medan det tåg de reste med, från Göteborg, inte stannade i Herrljunga. Lite försenade återbördades scouterna med nära och kära i Vara.

Håkan Björkälv gick Treklöver-Gilwellutbildningen.

1988 Scoutkåren började med sin populära julförsäljning i banklokalen.

Frida Fahlgren – scouternas lucia.

1989 Scoutkåren hyrde Allébadet och ordnade baddag för scouter med familjer.

Susanne Andersson gick Treklöver-Gilwellutbildningen.

Charlie fick ta emot Gustaf Adolfmärket (GA-märket) vid Sankt Georgsfirandet i Levene kyrka.

Seniorscoutlaget Levenéserna deltog i Skaugum – ett internationellt läger i Norge med 19 090 deltagare från 19 länder.

1990 Kårkassan visade på 18 826 kronor.

Scoutkåren tar över alla uppdrag som Levene Förstamajblommekommitté har haft och kommer i fortsättningen att vara en egen Förstamajblomme-kommitté.

Sibban och Charlie får Vara Lions Clubs Ungdomsledarstipendium.

1991 Miniorscouterna gör en utställning om scouting, som sätts upp på banken och posten i Levene.

18 Levenescouter deltog i Stockholm Venture. Ett läger på Gärdet i Stockholm för 6 000 scouter.

1992 Scoutkåren firade Fredsdagen tillsammans med Levene skola.

Fredsarbetet pågick i tre veckor och avslutades med en storslagen utställning i Levene skola samt en lika stor fredsmanifestation genom Levene samhälle. Som avslutning släpptes hundratals ballonger med fredsbudskap till väders.

Carin Svantesson och Tobias Friman gjorde ett mycket bra Närradioprogram om scoutkåren i Levene. Programmet sändes i Vara Närradio.

1993 Anita Brander och Berit Kauppinen gick Treklöver-Gilwellutbildningen.

Tre gamla trotjänare, på patrullscoutavdelningen, patrullerna Björnen, Hjorten och Örnen gick i graven och ersattes med Grävlingen, Råven och Vargen.

Scoutkåren börjar sälja Bingolotter, vilket skulle visa sig ge ett stort tillskott i kårkassan.

1994 Seniorscouterna började med aktiviteten "SovaPåKonstigaStällen-möten" som gick ut på hitta udda ställen att övernatta.

Resultat var ett sätt att få ut förbundets avdelningar och patruller utanför distriktets gränser. Patrullscouterna reste till fjällstugorna i Storvallen. I slutet på veckan gick en buss över till Trondheim i Norge, där en norsk patrull mötte upp.

Juniorscouterna reste till Lerum. Äventyrsbadet i Lerums badpalats besöktes.

Miniorscoutverksamhet, åk 2-3 startade.

Seniorscoutlaget Levenéserna fick egen ledare.

1995 Tolv irländska scouter gästade Levene efter lägret Härold. De bodde i scoutfamiljer och veckan avslutades med ett gemensamt svenskt smörgåsbord.

Scout här och nu arrangerades med Medeltidstema vid Stenkilsgården för allmänheten.

1996 Första helgen i augusti anordnade scoutkåren, som ett led i 65-årsfirandet, Levenes egen Vattenfestival. Badsjön var centrum för diverse vattenaktiviteter.

130 scouter och ledare samt en stor skara Levenebor följde tävlingarna från såväl åskadarplats som deltagare. Från Göteborg kom två bröder som varit med när scoutkåren bildades 1931.

Sibban avsäger sig omval till ordförande och ersätts av Susanne Andersson.

1997 TV 4 reser runt i landet och gör renoveringsprogram. Scoutkåren ansöker men får avslag.

Äntligen blev seniorscouternas Skottlandsresa, som blev en fantastisk upplevelse, av.

Scoutkåren köper Ordenshuset i Stora Levene av Logen Salem och tar därmed även över den årliga, traditionella Julmässan som startade 1954.

1998 Patrull- och seniorscouterna flyttar tillbaka från Skogstorpet till Scoutgården. 1 oktober byter Ordenshuset namn till Scoutgården.

1999 Scoutkåren goes cyber!!!

15 augusti beslöt kåren att vi ska ha en hemsida för vår verksamhet.

2001 Scoutkåren firar 70 år. Charlie skriver ner lite tillbakablickar över de 70 åren.

2002 Håkan Björkålv väljs till scoutkårens ordförande.

2003 27 april höll Scoutgården på att brinna ner efter en spricka i murstocken vilket orsakade en brand i väggen och golvet.

2004 Håkan Björkålv tilldelades Gustaf Adolfsmärket (GA-märket).

Skoj-på-hoj – leta kontroller med cykel på landsbygden runt Stora Levene.

Äggapromenad (påsk) och Skördepromenad 26/9 genomfördes.

Peace Light hämtades till kåren från Trollhättan. Luciakronan och tärnornas ljus. vid luciakörningen i Levene kyrka, tändes med lågan Peace Light från Betlehem.

2005 Kårens ledare med familjer njöt av den norska fjällvärlden – Jotunheimen – under en långhelg i augusti.

Mölnlyckes scoutstuga och Wendelsbergs folkhögskolas datasal invaderades under JOTI-helgen, då 60 Levenescouter med ledare kom på besök.

Scoutkåren har fått ännu två TG-utbildade ledare i Helena Lundblom och Mija Gustafsson.

2006 Scoutkårens ledare tog fram en utvecklingsplan med hjälp av ID360.

I maj anordnades en allsångskväll vid Scoutgården. Claes Lindberg, Claes-Göran Lewerin och Helene Frid var allsångsledare.

Tillsammans med Levene Rödakorskrets ordnades en modevisning med klädföretaget Green House. Ledare och seniorscouter var mannekänger.

Scoutkåren tar på sig ett delansvar som garderobsvakter vid Konserthuset i Vara, som bemannas av såväl scoutledare som scoutföräldrar. Det visar sig vara ett ekonomiskt lyckat drag.

2007 Scoutkåren har under året varit med i förbundets projekt "Bli fler". Utöver den sedvanliga rekryteringen i Levene skola har patrullscouterna varit på Torsbo fritidsgård och presenterat scouting. En grupp scouter tog tillfället i akt att tillsammans med Fritids i Levene skola bygga en gunga av slator. Alternativa aktiviteter såsom Bowling, LAN-party genomfördes med lyckat resultat.

Kårens eget "Stora Levene Scoutblad" gavs ut till alla scoutfamiljer med nyttig info. Sibban Andersson tar över ordförandeklubban efter Håkan Björkålv.

2008 Under Leveneveckan arrangerade scoutkåren en drickabackstävling, där det gällde att stapla så många backar som möjligt på höjden.

Arbetet med att bli en "Säker och trygg förening" har påbörjats.

Scoutavdelningarnas namn byts till nya mer tidsenliga, utifrån Scouternas nya

gemensamma program. Miniorscouterna blev spårarscouter, juniorscouterna blev upptäckarscouter, patrullscouterna blev äventyrarscouter och seniorscouterna blev utmanarscouter. Efter utmanaråldern blir man ledare och roverscout, upp till 25 år. Roverscouterna har, enligt programmet, ingen ledarledd verksamhet.

2009 Stora Levene scoutkår certifieras av Vara kommun som Säker och trygg förening. Det är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet med målen: bättre hälsa, färre olyckor samt ökad säkerhet och trygghet för barn i föreningsliv.

2010 Scoutgården kläddes med ny fasad.

Scoutkårens hemsida som funnits i drygt tio år har byggts om och moderniserats.

Scoutförbundets poängjakt Tipi Island, utformad i en rad utmaningar, har genomförts i kåren och belönats med bland annat ett tipitält, en whiteboardtavla, chokladprovarkväll och ett glasskalas för hela scoutkåren.

Äventyrarscout- och utmanarscoutavdelningarna har i scoutkårens historia aldrig haft så många medlemmar som nu. Scoutkåren hade under året 540 träffar med 2854 deltagartillfällen och 134 medlemmar.

2011 Scoutgården har inlett sitt miljöarbete med att sortera alla sopor i olika fraktioner.

Kåren har öppnat en egen facebook sida för att möta ungdomarna i sin egen datamiljö.

Scoutkårens födelsedag – 80 år – har firats med tårtkalás, fjällvistelse, julbord och ett bildspel som visades vid scoutkårens välbesökta julmässa.

Medlemsantalet var vid årets slut 127.

Utmanarpatrullen antog namnet "Team Baconost".

2012 En tävling att ta fram ett nytt kårmarke utlystes. Endast tre olika förslag kom in till styrelsen som till slut fastnade för Anna Flobergs förslag. Märket pryder numera scoutskjortor, trycksaker och terminsprogram.

Äventyrarscouternas avdelningsplats i skogen där flera tidigare års avdelningsinvigningar högtidligt har ägt rum har fallit offer för skogsavverkning. Ny hemlig plats har hittats.

Utmanarna inbjöds till Conventus i Vara där det var föreläsning om droger. Mycket information och många frågor om vår drogfria scoutverksamhet.

Erik H Ekholm deltog i Explorer Belt i Rumänien och genomförde tillsammans med en parkamrat den 160 km långa vandringen från en okänd plats till ett angivet mål under tio dagar.

2013 Kårstyrelsen lämnade in en ansökan om det prestigefyllda Ekrosenstipendiet som utdelas av Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Mottagare var Malin Elfversson, Anton Fredriksson, Henrik Longnell, Efraim Pettersson och Carl Andersson för att de gjort viktiga insatser som ledare och varit goda förebilder för barn ungdomar i samhället. Prischecken delades ut under Levenedagen.

En grupp äventyrare har tillsammans med Cecilia kontakt med scoutgrupper i Bukavo i Kongo och Bujumbura i Burundi via Skype och Facebook.

Scoutgården blir mer och mer populär att hyra för bl.a. barnkalas.

Scoutkårens omtyckta hyresvärd Anita Brander gick under våren bort i cancer.

Efraim Pettersson och Malin Elfversson genomförde Explorer Belt i Benelux-länderna.

Tillsammans med var sin parkamrat vandrade de 160 kilometer och löste en massa kluriga uppgifter under tio dagar.

2014 Scoutgården utrustades med Öppen Fiber. Anslutningen finansierades av bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg samt egeninsats från Utmanarnas kassa.

Scoutkåren har ganska gott om ledare och utmanare som gör en värdefull insats efter sin förmåga och tid.

Vid valborgsmässofirandet vid Levene badsjö sålde Äventyrarna kaffe och lotter.

Behållningen gick till ett byggnadsprojekt i Bungere som gav föräldralösa barn tak över huvudet innan regnperioden.

I samband med Leveneveckan anordnades en Hemvändardag med Öppet Hus i Scoutgården. Fotoalbum, loggböcker, patrullflaggor fanns att beskåda, Och inte minst de tre Många var de som kom och snackade gamla minnen med de "gamla" scoutledarna Charlie Andersson, Håkan Björkälv och Angelica Haraldsson.

Scoutkåren var "Månadens förening" på biblioteket i Vara. Under oktober månad fanns en utställning om scoutkåren både inne i biblioteket och i ett fönster åt torget. Projektet avslutade med ett lägerbål för allmänheten i Badhusparken.

2015 Scoutkåren fick bidrag från Våra Gårdar och IOGT-NTO:s kursgårdsfond för inköp av femtio nya stolar.

Scoutgårdens el-central byggdes om och jordfelsbrytare installerades.

Jobbet utfördes av Svenne Andersson, GELAB.

Scoutgården försågs med en stor vägskylt med kårmärket samt en anslagstavla.

En kväll under våren samarbetade kåren med kyrkan i en internationell familjekväll som blev välbesökt och trevlig. Bidragen som skänktes kom väl till användning i Burundi.

Efraim Pettersson, fick efter kårstyrelsens nominering, mottaga ett ungdomsledarstipendium vid Västra Götalands Länsnykterhetsförbunds höstmöte i Sollebrunn för sitt nykterhetsarbete i och utanför scoutkåren.

Årets julmessa var välbesökt som vanligt och luciatåget var rekordstort med 19 tjejer.

Julmässan startade kaosartat när auktionsroparen Niclas Remgård hastigt blivit sjuk och bland publiken snabbt hitta en ersättare. Dennis Palcic räddade situationen med bravur.